

Mandala-kring Breda

*„Een Mandala-kring heeft als doel samen bijeenkomen om mandala's te tekenen en elkaar zo te inspireren, te helpen en te ontmoeten, het is geen cursus en gezelligheid staat centraal“
-Nederlandse Mandalavereniging-*

Mandala kring Breda is opgezet door Sonja Jacobi van Mandala-Synchroniciteit.

Welkom bij de mandala-kring Breda!

Wat is een mandala-kring?

Dat is gewoon een groepje personen dat gezellig bij elkaar komt,... om mandala's te tekenen..

Ik heb deze groep opgezet omdat ik het gezellig vind om samen met mensen te tekenen, te kletsen, elkaar te inspireren, van elkaar te leren en waar nodig te helpen om uiteindelijk te groeien in je mandala-teken-kunsten.

Een mandala-kring is geen cursus en er wordt van je verwacht dat je een mandala kunt tekenen, maar het maakt niet uit of je een beginner of gevorderde bent. Het elkaar ontmoeten en inspireren en gezellig samen zijn dat staat voorop.

Wil je wel graag leren mandala tekenen zodat je mee kunt doen?

Dan heb ik een kleine tip: Volg een gratis cursus van de mandala-academie,

<https://www.mandala-academie.nl/>

...als je deze mini-cursus hebt gevolgd dan ben je erna zeker 'bekwaam' om aan te schuiven, de leden van de groep beschikken tezamen vervolgens over voldoende ervaring om je hierna eventueel verder te helpen.

Dan nu de praktische zaken

Voor wie?

Voor gezellige mandala tekenaars in regio Breda en omstreken, maar als je elders woont en eens aan wilt schuiven..laat het me weten en dan zoek ik nog een stoeltje voor je..

Waar vind het plaats

Mandala-kring Breda, vindt plaats gewoon gezellig in mijn huiskamer aan de keukentafel. Ik heb er ruimte voor 4-8 personen...

Het is een 'niet rokers'-huis maar als je niet buiten roken kunt, mag je buiten roken en als allergie info: ik heb 2 gezellige katten die voor de bijeenkomst vast en zeker op je stoel gaan liggen slapen.

De exacte lokatie gegevens ontvang je na inschrijving.

Materialen

Je mag je eigen tekenspullen meenemen, papier, passer, potlood, lineaal, tekenpotloden, verf etc. etc Het is natuurlijk niet erg als je iets vergeet, we kunnen wellicht dingen van elkaar lenen.

Koffie, thee, water en iets lekkers daar zorg ik voor..

Kosten

Deelnemen aan de mandala-kring Breda is gratis maar op de tafel staat een klein potje waarin je een bijdrage naar eigen inzicht achter kunt laten of niet.

Een leuke bestemming hiervoor moet ik nog bedenken..maar uiteindelijk komt het bij je terug...

Tijd

De duur van de bijeenkomst is niet strikt we hebben alleen een vaste begintijd en de duur is ongeveer 2 uur maar het mag uitlopen naar 3 uur...tijdens het mandala tekenen verlies je makkelijk de tijd uit het oog en het afbreken van het creatieve proces vanwege de tijd heeft niet mijn voorkeur vandaar deze ruime rek..

Wat gaan we doen?

Mandala tekenen natuurlijk! maar waaraan je de tijd van de mandala-kring besteed is geheel vrij..

- *Het kan zijn dat je de tijd besteed aan een mandala die je zelf al aan het tekenen bent of van een cursus die je volgt en dit je momentje 'tekentijd-voor-jezelf' is.*
- *Maar wellicht zoek je juist inspiratie dan is het ook leuk om soms te gaan werken rondom een thema, een bepaalde opzet of figuur...dat geeft ruimte om eens buiten je comfort-zone te gaan tekenen. We zouden dit op toerbeurt kunnen verzorgen en het is heel leuk om te ontdekken wat mensen met jouw opzet of idee gaan creëren.*
- *Ook kunnen we een keer een gezamenlijke mandala maken d.w.z een eigen mandala maar waar meerder personen aan werken*
- *En zijn er geen ideeën betreffende wat we kunnen gaan tekenen? In ieder geval heb ik altijd wel een plekje waar we inspiratie vandaan kunnen halen.*

Wanneer?

We komen voorlopig een keer per maand/6 weken bij elkaar (waarbij we datum en tijd, uitkiezen via datum planner) Ik voer hier een aantal opties in, jij kunt aangeven wanneer je kunt.. En het wordt dan uiteindelijk de datum waarop de meeste mensen kunnen.

Bij aanmelding kun je je voorkeursdagen ook opgeven..dan kan ik daar rekening mee houden

Een keer meedoen?

Mijn doel is om een vaste kerngroep te creëren, maar gasten zijn natuurlijk altijd welkom..

Wil je een keer komen kijken ben je dus van harte welkom of heb je een vriendin die een keertje met je wil..daar geldt hetzelfde voor mits er voldoende tekenplek is natuurlijk.

Contact

Zit je op facebook? Voor de leden van de mandala-kring Breda heb ik een eigen fb groep aangemaakt. Daarin kunnen we onze tekeningen en inspiratie delen en contact onderhouden.

Nog iets onduidelijk?

Vragen staat vrij, stel ze via de mail op de website

Je aanmelden:

Je kunt je aanmelden via het formulier op de website, je gegevens worden alleen voor de mandala-kring Breda gebruikt.

Nederlandse Mandala vereniging

Mandala-kringen zijn een initiatief van de <https://mandalavereniging.nl/>

Mocht je enthousiast geworden zijn en lid willen worden van deze vereniging geef dan bij aanmelding door dat ik degene ben die je getipt heeft 😊